

Malou (1987) is journalist, columnist, schrijver en programmamaker. Ze is te boeken als presentator, interviewer, dagvoorzitter, spreker, lezingen, columnist en schrijver.

Ze schreef het boek Zachtop lachen. Een humoristische autobiografische roman over traumaverwerking, galgenhumor en haar Indische familie. Onlangs is bekend geworden dat Zachtop lachen zal worden verfilmd door Millstreet Films.

Haar journalistieke observaties verschijnen in de Volkskrant, op evajinek.nl, Moesson Magazine, &C, Cosmopolitan en Het Parool. Ze is de presentator van de succesvolle podcasts Tussen Dertig en Doodgaan (samen met Tatjana Almuli) en Dit Komt Nooit Meer Goed (samen met Roos Schlikker).

In haar column voor evajinek.nl schrijft ze om de week over de schoonheid van het leven met alle vieze randjes die daarbij horen. Maatschappelijk en met zelfspot. Ze heeft een passie voor ongemak, omarmt mislukkingen en vecht tegen ongelijkheid.